

Studeren in Bergamo, Italië

Iris Buscher (23), studente aan de opleiding Tourism Management aan de Hogeschool van Haarlem, noemt haar Erasmus periode één van de beste keuzes uit haar leven: "Door uit mijn comfortzone te stappen ontdekte ik zoveel meer". Iris vertrok in september 2017 naar het veelzijdige Italië en volgde hier vijf maanden een Erasmusstudie aan de Università degli Studi di Bergamo.

Eigen ervaring

Ondanks dat ik in Nederland mijn eigen huisje heb en er niks ontbreekt, had ik deze kans nooit willen missen. Samen met twee andere studiegenoten van dezelfde opleiding vertrokken wij naar het onbekende stadje "Bergamo", waarvan mijn verwachtingen heel anders waren dan de werkelijkheid. In het verleden ben ik wel eens in Italië op vakantie geweest, maar dit is niet te vergelijken met studeren in Italië. Vier dagen in de week volgde ik lessen aan drie verschillende universiteiten in het hoger gelegen plaatsje Città Alta, oftewel de "oude stad". Om deze school te bereiken kon ik met een kabeltrein, bus of moest ik honderden traptreden omhooglopen. Een Nederlandse studente die hier was geweest gaf ons tips, zodat we goed voorbereid waren om vijf maanden het studentenleven in Italië te ervaren.

Voorafgaand kon ik kiezen welke vakken ik wilde volgen die betrekking hadden op mijn eigen studie. Daarnaast had ik ervoor gekozen om de Italiaanse taal te gaan leren, omdat ik die niet beheerste en het erg leuk vond om te kunnen communiceren met de lokale bevolking. Samen met internationale studenten, afkomstig uit diverse landen, volgde ik colleges die werden gegeven in het Engels. Door deze diversiteit was het echt een "mix was van culturen" wat de studie bijzonder en erg leuk maakte. Door deze mengelmoes heb ik ook ontzettend veel geleerd van andere culturen en heb ik geleerd dat het niet uitmaakt waar je je bevindt, zolang je het naar je zin hebt.

Voor onderdak kon ik terecht bij een campus waar je een kamer kon delen met andere studenten. Maar aangezien ik samen met twee studiegenoten was, kozen wij ervoor om een Airbnb woning te huren voor vijf maanden. Met de aangeboden subsidie van Erasmus+, een uitwonende beurs of studielening, was dit goed te bekostigen. Daarnaast was het grote voordeel van Airbnb dat wij bezoek uit Nederland konden ontvangen en zij makkelijk bij ons konden overnachten.

"Door deze diversiteit was het echt een mix van culturen wat de studie bijzonder en erg leuk maakte".

Veelzijdig Italië

Ik had zoveel redenen om in Italië te gaan studeren, dat het er te veel zijn om ze allemaal te benoemen. Denk bijvoorbeeld aan de gekleurde huizen, de overheerlijke koffiegeur, de Italiaanse pizza's en pasta's, de Italiaanse wijn, overvolle terrasjes en ga zo maar door. Italië zorgde er alle dagen voor dat ik zin had om naar buiten te gaan om te gaan wandelen tussen de goedgeklede mensen. Ook het prachtige bouwwerk "De Galleria Vittorio Emanuele II, een winkelcentrum waar je uren kan kwijlen voor de ramen van wereldberoemde kledingmerken, is mijn van mijn favoriete bezienswaardigheid geworden.

Iris Buscher

met aanvullende opties en zorgde ervoor dat alle documenten waren ingevuld die nodig waren voor de onderwijsinstelling van beide partijen. Na alle voorbereidingen en het vinden van een woning pakte ik drie weken van tevoren mijn koffers in. Via Google Maps bekeek ik dagelijks mijn toekomstige woonplaats en fantaseerde ik over de tijd die zou komen. Met het inpakken van Nederlandse gerechten, zakken drop en tien flessen shampoo waren de koffers al snel gevuld. Na het afscheidsfeest dat als verrassing was georganiseerd door mijn vrienden en familie, kwamen de zenuwen steeds dichterbij. Eenmaal op de luchthaven kwamen de tranen eventjes om de hoek kijken, maar was ik tegelijkertijd enorm opgewonden om het avontuur aan te gaan. Om mijn nieuwe woonplaats te verkennen zorgde ik ervoor dat ik anderhalve week eerder in Italië was dan dat de lessen zouden beginnen. Hierdoor heb ik samen met mijn studiegenoten kunnen wennen aan de omgeving en hebben we een mini-vakantie gehad toen de zon nog scheen.

“Via Google Maps bekeek ik dagelijks mijn toekomstige woonplaats en fantaseerde ik over de tijd die zou komen”.

Tijdens de feestdagen in december ben ik naar huis gevlogen om mijn vrienden en familie te verrassen en deze dagen thuis te zijn om nieuwe energie te verzamelen voor de tentamenperiode die na de feestdagen was gepland. In februari 2018 keerde ik met mijn behaalde studiepunten weer terug naar Nederland en nam ik afscheid van het prachtige land. Ik zei “ciao” tegen alle lieve mensen die ik daar heb leren kennen. De maanden zijn voorbij gevlogen. Echter is er één ding wat ik niet heb achtergelaten en dat zijn de bergen ervaringen die ik daar heb opgedaan. Dit zal voor altijd één van mijn mooiste herinneringen blijven. Doordat je soms risico's neemt, ontdek je waartoe je allemaal in staat bent.

Voor ieder heeft het land zoveel te bieden. Ook is het, net als voor andere bestemmingen binnen Europa, voor vrienden en familie erg aantrekkelijk om langs te komen. Met hen kan je dan weer nieuwe steden ontdekken en avonturen delen, zoals het bezoeken van de smalle straatjes in Venetië, de romantische stad Verona of de bekende vijf dorpjes in Cinque Terre, met zijn gekleurde huisjes die op rotsen zijn gebouwd. Daarnaast kan je ook nog heel goed winkelen in Milaan of de lekkere parmaham proeven in de stad Parma. Kortom, er is zoveel te beleven!

“De smalle straatjes in Venetië, de romantische stad Verona of de bekende vijf dorpjes in Cinque Terre, met zijn gekleurde huisjes die op rotsen zijn gebouwd”.

Wat Italië voor mij zo bijzonder maakt is dat het ondanks slechts anderhalf uur vliegen vanaf Nederland, de levensstijl compleet anders is. Door de lokale bevolking heb ik niet alleen een andere kijk gekregen op het leven, maar ook meer zelfvertrouwen opgedaan.

De weg naar een nieuw avontuur

Nadat ik had besloten om het grote avontuur aan te gaan, moest natuurlijk het een en ander gebeuren. Dit is absoluut geen reden om hier geen moeite voor te doen, want het proces ernaar toe is eigenlijk al heel leuk. Zodra ik hoorde dat ik naar Italië mocht, ben ik direct op zoek gegaan naar een woning en maakte ik alvast een begroting van mijn inkomsten en uitgaven. Ik ging de gehele zomervakantie hard aan de bak bij mijn bijbaantje, om met een gevulde portemonnee de eerste maanden door te komen in Italië. Ik vroeg een doorlopende reisverzekering aan



Iris Buscher